

Openingspeljaar

Het opening speljaar weekend stond in het teken van piraten.

Er kwam een echte piraat langs. Hij was zijn schip kwijt.

Daarom hebben alle leden een nieuw schip voor hem gebouwd.

De kinderen die mee op kamp waren hebben een piratenvossenjacht gelopen met allerlei leuke opdrachten. Bij terugkomst op de blokhut heeft iedereen lekker gesmuld van frietjes en snacks van de frietkraam.

Ook hebben we met de hele scouting de stille tocht, in verband met het bombardement op Zeelst, gelopen.

Na bij terugkomst een heerlijk ijsje te hebben gegeten, mochten de kinderen door te onderhandelen met grondstoffen een echt piraten eiland bouwen. Tot slot hebben we liedjes gezongen bij het kampvuur en naar spannende piratenverhalen geluisterd.

Op zondag hebben we een schatkaart bij elkaar verzameld door spelletjes te doen. Met de complete schatkaart hebben we vervolgens naar de schat gezocht.

Tot slot kwam de echte Piraat terug op ons kamp om het zelfgebouwde piratenschip te bewonderen.

En hij vond de piratenschepen prachtig!



Feestmiddag en -avond

Het jubileumjaar wordt afgesloten met een feestdag op 20 mei 2017.

Van 13:00 - 17:00 uur is er een feestmiddag voor alle leden, die samen met hun papa's, mama's, broertjes en zusjes. Deze middag staan er weer leuke activiteiten gepland. Wat dat is houden we nog even geheim...

De dag wordt 's avonds afgesloten met een feestavond voor de oud leden, Explorers en Pivo's. Vanaf 20:30 gaat dit feest van start.

Ook in de avond staan er leuke dingen te gebeuren!

We gaan er natuurlijk nog niet al te veel over vertellen, maar dat het een gezellige dag gaat worden staat al vast!

Hopelijk zien we jullie dan allemaal op deze feestelijke dag!
Tot dan!

Verkennerweekend

Hier moet dan nog een stukje komen van de verkenners die op weekend gaan eind maart, met wat fotootjes enzo

